

24^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014-2015

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΘΛΟΓΙΟ



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΜΟΣΧΟΥ

Περιεχόμενα

	σελ
Το τραγούδι των οικολογημάτων.....	3
Ανακύκλωση.....	4
Σκουπιδοθήσι στο Σύμπαν.....	5
Άλλοι τόποι, άλλοι τρόποι.....	6
Το τραγούδι του δάσους.....	7

Το τραγούδι των οικολογημάτων

Στίχοι: Βαγγέλης Ηλιόπουλος

Μουσική: Κώστας Θωμαΐδης



Οι— κο λο γή μα τα με οι κο μη νύ μα τα. Οι— κο λο γή μα τα

7



με οι κο μη νύ μα τα Οι κο λό γος γί νε και συ μ'άλ λο μά τι

12



δες τη ζω ή. Οι κο λό γος γί νε και συ μ'άλ λο μά τι δες τη ζω ή.

1

Οικολογήματα
με οικομηνύματα.
Οικολογήματα
με οικομηνύματα.

2

Οικολόγος γίνε και συ
μ' άλλο μάτι δες τη ζωή.
Οικολόγος γίνε και συ
μ' άλλο μάτι δες τη ζωή.

Ανακύκλωση

Στίχοι: Αγγελική Καψάσκη
Μουσική: Σπύρος Λάμπρου

Mην πε τά ξεις τα χαρ τιά μην πε τά ξεις τα κου τιά..... ρι χτά μες το κα λα

3
θά κι..... ε κεί πέ ρα στη γω νιά..... Μην πε τά ξεις τα χαρ τιά μην πε τά ξεις τα κου τιά.....

6
..... ρι χτά μες το κα λα θά κι..... ε κεί πέ ρα στη γω νιά..... Πέ τα κιε

9
σύ πε τώ κιε γώ..... στο κα λα θά κι το μι κρό..... πέ τα κιε σύ πε τώ κιε γώ..... κά νου με

12
1. ό λοι μας κα λό..... Πέ τα κιε 2. ό λοι μας κα λό.....

1

Μην πετάξεις τα χαρτιά
μην πετάξεις τα κουτιά
ρίχτα μες το καλαθάκι
εκεί πέρα στη γωνιά.

2

Ανακύκλωση το λένε
κι απ' τα άχρηστα όλ' αυτά
θε να γίνουνε βιβλία
κι άλλα χρήσιμα πολλά.

Ρεφρέν

Πέτα κι εσύ, πετώ κι εγώ
στο καλαθάκι το μικρό
πέτα κι εσύ, πετώ κι εγώ
κάνουμε όλοι μας καλό.

3

Είναι ζήτημα αρχής
είναι ζήτημα ζωής
μάθε το κι εσύ παιδάκι
πέτα το στο καλαθάκι.

Σκουπιδοθήσι στο Σύμπαν

Στίχοι: Βαγγέλης Ηλιόπουλος

Μουσική: Κώστας Θωμαΐδης



1

Σκουπιδοθήσι στο Σύμπαν
θα 'ναι σίγουρα η Γη
αν δεν αλλάξετε νοοτροπία,
αν δεν αλλάξετε τακτική.

2

Και θα λένε όλοι στο Σύμπαν
"Πώς κατάντησαν τη Γη;
Αυτοί οι γήινοι δίχως άλλο,
είναι όλοι τους χαζοί!"

ρεφρέν

Αλλάξτε τώρα απόψεις,
αλλάξτε τώρα τακτική!
Σκουπιδοθήσι στο Σύμπαν
ας μην κάνετε τη Γη.

3

Κάποτε μετανιωμένοι
θα λέτε όλοι σας μαζί
"Πώς καταντήσαμε τη Γη μας;
"Είμαστ' εντελώς τρελοί!"

Άλλοι τόποι, άλλοι τρόποι

Στίχοι: Βαγγέλης Ηλιόπουλος
Μουσική: Κώστας Θωμαΐδης



Υ πάρχουν άλλοι τρόποι ενεργεία να βρεις. Τη Γη μην την κουράζεις,



μην την εξαντλείς. Ζήσε κοντά στη φύση, μάθε να την ακούς. Κι



εκείνη θα σου δείξει τρόπους διαφορετικούς. Υπάρχουν άλλοι τόποι



άνθρωποι απλοί, τη Γη μας την προσέχουν, την αγαπούν πολύ. Ε



ενεργεία θα πάρεις σε ήπιες μορφές, ποτέ τους δεν τελειώνουν να



ώσπου πηγές. ποτέ τους δεν τελειώνουν να νεώσπου πηγές. ———

1

Υπάρχουν άλλοι τρόποι
ενεργεία να βρεις.
Τη Γη μην την κουράζεις,
μην την εξαντλείς.
Ζήσε κοντά στη φύση,
μάθε να την ακούς.
Κι εκείνη θα σου δείξει
τρόπους διαφορετικούς.

ρεφρέν

Υπάρχουν άλλοι τόποι,
άνθρωποι απλοί,
τη Γη μας την προσέχουν
την αγαπούν πολύ.
Ενεργεία θα πάρεις
σε ήπιες μορφές,
ποτέ τους δεν τελειώνουν
οι ανανεώσιμες πηγές.

Το τραγούδι του δάσους

Στίχοι: Αριστοτέλης Ζαμπέλης
Μουσική: Στέφανος Κορκολής

1 ε ρή, αι ώ νι α πνο ή της γης α θά να το παι δί
3 ό λα με φέρνου νε κο ντά σου να ξα πο στά σω στη σκι ά σου να ζω ντα
5 νέ ψω στην αγκα λιά σου. Θρο ί σμα τα σαν λει τουρ γί α ο νει ρι
8 κή μυ στα γω γί α ή λιος χαϊ δεύ ει τα κλα διά σου θα ξε δι
10 ψά σω, θα πλυ θώ στην πρω ι νή δρο σιά σου.

1

Ιερή, αιώνια πνοή
της γης αθάνατο παιδί
όλα με φέρνουνε κοντά σου
να ξαποστάσω στη σκιά σου
να ζωντανέψω στην αγκαλιά σου

2

Πλάσματα όμορφα, μικρά
ψυχές που ψάχνουν μια φωλιά
θα σκεπαστούν στη φυλλωσιά σου
ικέτες όλοι αποδεκτοί
στη μητρική, στη μητρική ματιά σου.

ρεφρέν

Θροΐσματα σαν λειτουργία
ονειρική μυσταγωγία
ήλιος χαϊδεύει τα κλαδιά σου
θα ξεδιψάσω, θα πλυθώ
στην πρωινή δροσιά σου.