

Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Πρόσωπα

Αφηγητής

Γιώργος

Μπαμπάς

Άγνωστος

Μαμά

Γονιός

Αστυνομία

Οδηγός ταξί

Ο μπαμπάς του Γιώργου μπαίνει στο δωμάτιό του... (τοκ τοκ)

Γιώργος: Εμπρός;

Μπαμπάς: Γιώργο με τι ασχολείσαι;

Γιώργος: Παίζω στο λάπτοπ μου...

Μπαμπάς: Εντάξει. *(Ο πατέρας αποχωρεί από το δωμάτιο).*

Μέσω Messenger ο Γιώργος μιλάει με έναν άγνωστο.

Άγνωστος: Γεια σου αγοράκι, πώς σε λένε;

Γιώργος: Με λένε Γιώ... *(διστακτικά)*. Για μια στιγμή! Γιατί να σου πω το όνομά μου;

Άγνωστος: Είμαι ο θείος σου ο Λεωνίδας από την Αυστραλία. Έχω έρθει για λίγες μέρες στην Ελλάδα διακοπές και θα ήθελα πολύ να σας συναντήσω.

Γιώργος: Α! Ο θείος Λεωνίδας... Ο Γιώργος είμαι θείο! Να σε ρωτήσω κάτι;

Άγνωστος: Ναι, ό,τι θέλεις!

Γιώργος: Γιατί ρωτάς το όνομά μου θείε; Δε με γνωρίζεις;

Άγνωστος: Δε σ' έχω δει ποτέ από κοντά και δε θυμόμουν το όνομά σου. Θέλω να σε γνωρίσω καλύτερα και το διαδίκτυο μου έδωσε την ευκαιρία να σε βρω!

Γιώργος: Α, έτσι εξηγείται... Εντάξει, τι άλλο θέλεις να μάθεις;

Άγνωστος: Λοιπόν, πού γεννήθηκες; Πού μένετε τώρα Γιώργο;

Γιώργος: Γεννήθηκα στις 12 Αυγούστου 2013 και μένω στην Καβάλα στην οδό Μικράς Ασίας 32.

Άγνωστος: Όπως ακριβώς τα θυμόμουν... Δεν έχει αλλάξει τίποτα! Σου φέρνω κι ένα υπέροχο δώρο από την Αυστραλία. Θέλεις να συναντηθούμε να σου το δώσω;

Γιώργος: Δώρο; Για μένα; Τι δώρο;

Άγνωστος: Μμμ... αυτή είναι η έκπληξή μου! Θα σε περιμένω το απόγευμα στις 7:00 στην καφετέρια απέναντι από το σχολείο.

Γιώργος: Είναι λίγο μακριά αλλά θα έρθω με το ποδήλατο! Εντάξει θείε! Τα λέμε λοιπόν σε λίγο! Ανυπομονώ...

(Ο Γιώργος ενθουσιασμένος με την έκπληξη που του επιφυλάσσει ο «θεός» του, βγαίνει από το δωμάτιο χωρίς να κλείσει τον υπολογιστή. Σχεδόν αμέσως μπαίνει ο πατέρας στο δωμάτιο και κάθεται στον υπολογιστή του Γιώργου, οπότε και βλέπει τη συνομιλία που είχε ο γιος του με τον άγνωστο «θείο»).

Μπαμπάς: Μαρία, ο γιος μας έδωσε στοιχεία σε έναν άγνωστο και μάλιστα συμφώνησε να συναντηθούν σήμερα στις 19:00. Κάτι πρέπει να κάνουμε...

Μαμά: Δεν έχω ιδέα! Μόνο άκουγα για τέτοιες περιπτώσεις! Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα συμβεί και στο δικό μας σπίτι...

Μπαμπάς: Σκέφτηκα να τον περιμένουμε στην πόρτα και να τον ρωτήσουμε πού πηγαίνει.
(Έτσι κι έγινε. Το απόγευμα στις 18:50 ο Γιώργος ετοιμάστηκε να βγει. Η μαμά τον σταμάτησε στην πόρτα).

Μαμά: Πού πας Γιώργο;

(Ο Γιώργος που δεν είχε πει ποτέ ψέματα στους γονείς του, τους είπε την αλήθεια).

Γιώργος: Μέσω messenger ένας κύριος μου είπε να συναντηθούμε εδώ στο καφέ της γειτονιάς.

Μαμά: Και για ποιο λόγο θα βρεθείτε; Ποιος ακριβώς σου είπε πως είναι;

Γιώργος: Ο θεός Λεωνίδα από την Αυστραλία. Μου είπε ότι θέλει να με συναντήσει για να με δει από κοντά και να μου δώσει κι ένα δώρο που μου έφερε.

Μαμά: Έχω μια ιδέα... Να έρθουμε κι εμείς στα κρυφά και όταν σε πλησιάσει να του αποκαλυφθούμε.

Γιώργος: Εντάξει!

(Έτσι κι έγινε... Στο καφέ καθόταν πολύς κόσμος... Όλοι οι συμμαθητές και όλες οι συμμαθήτριες του Γιώργου με τους γονείς τους).

Γιώργος: Πού θα καθίσουμε;

Μπαμπάς: Θα πούμε στη σερβιτόρα να μας βρει ένα τραπέζι, όσο η μαμά θα παίρνει την αστυνομία τηλέφωνο.

Γιώργος: Εντάξει, πάω κοντά του. Αυτούς που κάθονται στο δεξιό τραπέζι τους γνωρίζω. Θα τους πω να τον περικυκλώσουν.

Μπαμπάς: Ωραίο σχέδιο!

Γιώργος: Πάω να τους το πω!

(Σε λίγο οι αστυνομικοί μπαίνουν στην καφετερία και κρύβονται. Ο Γιώργος πλησιάζει το τραπέζι του άγνωστου «θείου»).

Άγνωστος: Ε, αγοράκι, πάμε στο αμάξι μου; Σε περιμένει η έκπληξη που σου υποσχέθηκα!

Γιώργος: Ναι ανυπομονώ να δω το δώρο μου!

Γονιός από το διπλανό τραπέζι: Επ! Πού πάτε κύριε με τον φίλο μας;

Άγνωστος: Τι σας νοιάζει;

Μαμά και μπαμπάς μαζί: Εμάς μας νοιάζει!

Αστυνομία: Κι εμάς!!! Στο μπουντρούμι εσύ!

Μπαμπάς: Να σε ρωτήσω κάτι γιε μου;

Γιώργος: Ναι μπαμπά!

Μπαμπάς: Τι στοιχεία έδωσες;

Γιώργος: Εγώ μπαμπά το κατάλαβα από την αρχή ότι αυτός ο άνθρωπος ήθελε να μου κάνει κακό και του έδωσα ψεύτικα στοιχεία.

Μπαμπάς: Μπράβο γιε μου! Κάτι σου έμαθα κι εγώ! Πάμε λοιπόν σπίτι.

(Αγκαλιασμένοι και ασφαλείς πατέρας, μητέρα και γιος βγαίνουν έξω από το καφέ).

Γιώργος: Μπαμπά να πάρουμε ταξί για την επιστροφή; Νιώθω κουρασμένος...

Μπαμπάς: Και βέβαια!

(Μπαίνουν στο ταξί).

Οδηγός ταξί: Γεια σας! Πού θα θέλατε να πάτε;

Γιώργος *(με σιγουριά, προλαβαίνοντας τον πατέρα του):* Οδός Παφλαγονίας 12.

Οδηγός ταξί: Εντάξει.

(Σε λίγα λεπτά η οικογένεια χαμογελαστή βγαίνει από το ταξί).

N. M. Δ2, 2021